

KUNSTREIS ZWITSERLAND

Moderne Kunst in Zwitserland



Donderdag 30 september t/m maandag 4 oktober 2021 (5 dagen/4 nachten)

Op deze volledig georganiseerde kunstreis maakt u kennis met de moderne kunst van Zwitserland!

Het dadaïsme was een culturele beweging die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het neutrale Zwitserland zijn kansen greep. Een groep kunstenaars verzamelde zich rondom het Cabaret Voltaire om uitdrukking te geven aan de zin en onzin van de oorlog. Het was het begin van een nieuwe kunststroming die zeer inspirerend was voor de moderne kunstenaar. De beeldhouwer Giacometti maakte zijn tengere gestalten in brons, Paul Klee wist spontaniteit vanuit een filosofisch perspectief in beeld te brengen en Jean Tinguely kon met mechanische constructies kunstwerken maken die in beweging kwamen. Zijn ronddraaiende fontein bepalen het stadsplein van Bazel! Een ideale plek om kunst, cultuur en wetenschap te verenigen in het Goetheanum, het gebouw dat Rudolf Steiner in een organische vorm heeft ontworpen. Deze kunstreis biedt een verrassende blik op de vernieuwende geest in Zwitserland!

Meer informatie en het volledige programma vindt u op

www.conniehannen.com

KOSTEN: € 1065 p.p. bij verblijf tweepersoonskamer. Meerprijs éénpersoonskamer op aanvraag.

INCLUSIEF: Busvervoer, verblijf luxe hotel (inclusief ontbijt), welkomstborrel, entreegelden, reispakket

PROFESSIONELE BEGELEIDING: Kunsthistorica Connie Hannen en Pascal Knoben

INSCHRIJVEN: Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 28 juli. Aantal plaatsen is beperkt

Kunsteducatie en Kunstadvies - Connie Hannen

Voor cursussen, lezingen, workshops, kunstreizen en persoonlijk kunstadvies

Roermondsestraat 35, 6049 AW Herten-Roermond

info@conniehannen.com - 06 - 4160 7575